



Stichting
**Salvatoriaanse
Gezinsadoptie**

Opgericht in 1980 - ANBI erkend

Salvatoriaanse Gezinsadoptie
Dr. Berlagelaan 34
5622 HD Eindhoven
Telefoon: 040-244 68 54
info@gezinsadoptie.nl
www.gezinsadoptie.nl
Rabobank: 18 82 53 548
Giro: 444 87 69
KvK: 41 08 84 22

Halfjaarbericht 2012

Eindhoven Juli 2012

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag willen we met ons halfjaarlijks verslag u op de hoogte brengen van de laatste activiteiten. Ook al klinken veel berichten niet zo positief in de media, problemen met banken, abnormale hoge betalingen ook in sport en spel en veel werkloosheid met zorgen, wij zijn blij dat het met ons werk voor families die het moeilijk hebben nog goed gaat.

De laatste tijd ging mijn gedachte uit naar vergelijkingen in vroegere tijden. Ook toen was er veel armoede, werden christenen vervolgd wat ook nu gaande is en was er oneerlijkheid, terwijl het de bedoeling is van GOD dat we werken aan een betere en meer eerlijke verdeling van goederen in de wereld. Een samenleving waar wordt geïnvesteerd in mensen in plaats van zich te verrijken steeds ten koste van anderen.

Nog steeds bereiken ons verzoeken om hulp voor arme gezinnen en kleine projectjes. Daarom zijn we blij met uw goede hulp, heel veel dank daar voor.



Bijeenkomst contactpersonen

Op onze bijeenkomst van 16 Juni j.l. waar een drietal contactpersonen, werkzaam in verschillende landen, met donateurs aanwezig waren hebben wij gehoord dat veel mensen dank zij uw hulp wat gelukkiger zijn in hun situatie. Zij vertelden dat elke hulp, groot en klein, voor hen een waardevolle betekenis heeft, er zijn steeds noden bij hen.





Pater Michel Grobben die reeds 48 jaar in Venezuela werkzaam is vertelde dat de omstandigheden voor de mensen wat beter zijn geworden, enerzijds door kleine verbeteringen van overheidswege en verder ook door uw hulp. Op het gebied van onderwijs en medische hulp is er vooruitgang geboekt. Helaas is de criminaliteit ernstig toegenomen en is men niet steeds zeker van zijn leven.

Zuster Truda Belien die ruim 30 jaar in Venezuela en aansluitend bijna 12 jaar in Columbia werkzaam is in armoede wijken vertelde over haar activiteiten. Er gaat geen dag voorbij dat mensen om hulp vragen voor uiteenlopende zaken. Haar werkgebied samen met nog twee zusters omvat duizenden mensen. Velen zijn uit het binnenland gekomen in de hoop werk te vinden in deze havenstad. Deze mensen zoeken naar onderdak en voeding maar ook kleding om hun kinderen onderwijs te kunnen laten volgen etc. Er zijn grote noden en eveneens veel criminaliteit in het land.



Petros Berga een Ethiopische priester die werkzaam is als pastoor in Edam, heeft gezinnen uit Ethiopië bij ons aangebracht om in de miljoenen stad Addis Abeba met enorme sloppenwijken, waar duizenden mensen verlangen een kans te krijgen om wat menswaardiger te leven. Op veel plaatsen is er geen elektriciteit, geen schoon drinkwater en ontbreekt het aan medische hulp en sanitaire voorzieningen. Met de steun van adoptiegeld is het voor hen mogelijk om enigszins uit hun bizarre situatie te raken. Er is te weinig hulp van overheidswege om kinderen onderwijs aan te reiken. Velen zijn afhankelijk van landbouw maar door droogte mislukken vaak oogsten zodat er tekort is aan voeding. Hij verzocht om te zien naar hulp voor het bouwen en inrichten van scholen voor beroepsgericht onderwijs zodat jongeren zich in de toekomst zelfwerkzaam kunnen zijn en minder afhankelijk zijn van ouders en maatschappij. Dankzij giften die wij tussen door mogen ontvangen proberen wij hem wat te helpen. Het lopende waterproject voor 12 dorpen is bijna rond.

Een belangrijke bijdrage

Uit de verhalen van deze drie contactpersonen blijkt opnieuw dat uw en onze hulp een belangrijke bijdrage levert voor veel gezinnen om op beperkte schaal wat ver-



beteringen ontstaan. Voor deze mensen is elke hulp een steuntje in de rug. Namens hen danken wij u voor uw mooie steun.

*** Wij ontkomen er helaas niet aan u te vragen om uw hulp zo mogelijk wat te verhogen. Ook in die landen zijn de prijzen van levensonderhoud gestegen. Zeker voor de donateurs die onder de €20 per maand bijdragen vragen wij te overwegen de bijdrage met €5 of €10 te willen verhogen. Wij leggen dit verzoek bij u neer namens onze contactpersonen daar. Ook in die landen worden mensen geconfronteerd met maatschappelijke veranderingen zoals wij dat steeds ervaren.

Broeder Marcos van Hoof die voornemens was om ook op de bijeenkomst van 16 juni aanwezig te zijn is opnieuw door omstandigheden verhinderd. Wij hopen hem nu rond September te verwelkomen. Uit Ghana ontvingen we via Bianca van den Berg bericht dat het dorp Bolgatanga, waar reeds hulp wordt aan gereikt in een van de armste provincies ligt. Er is slechts een regentijd van April /Mei

tot Oktober. Ook al is de oogst goed dan is er niet voldoende voeding voor het gehele jaar. Er is dan ook vaak sprake van ondervoeding. Ook zijn er veel mensen die niet kunnen lezen of schrijven terwijl er weinig werkgelegenheid is. Omdat er geen of weinig inkomsten zijn in het gezin is het volgen van onderwijs een probleem. Ook hier is beter onderwijs belangrijk voor de toekomst van het land. Daar naast is medische hulp zeer beperkt. Ook aan onze stichting werd meermalen een beroep gedaan om geld voor medische- operatieve hulp. Dankzij de gezinsadoptie zijn intussen ondervoedde kinderen geholpen waar het nu veel beter mee gaat. Aldus het bericht van Bianca.



Onderwijs, van groot belang voor hun toekomst

Extra giften



Wij zijn blij met extra giften en of andere manieren zoals gelden ontvangen bij vieringen van verjaardagen of bruiloften etc. Deze zijn bijzonder welkom. Bij het sluiten van periodieke lijfrenten via een notaris zijn wij u ook graag van dienst. Deze zijn vrijwel steeds geheel aftrekbaar bij uw aangifte. Kosten voor een notariële akte kunnen dikwijls ook voor onze rekening komen.



Free Clinic for Everyone in Palawan/Culion Filippijnen

Hulp in Palawan/Culion

Met betrekking tot de aangeboden financiële hulp in Palawan/Culion in de Filippijnen is nog overleg gaande. Naast steun aan een groep vissers zijn er plannen om een gedeelte van de steun te besteden aan onderwijs. Onze contactpersoon voor de Filippijnen mevrouw Angie van de Ven is inmiddels teruggekeerd uit de Filippijnen en heeft gezinnen en projectjes bezocht. Het plan bestaat dat ze binnenkort

definitief naar haar geboorteland terug gaat. Zij blijft voor onze stichting daar onze contactpersoon zodat het contact voor de geadopteerde families via haar blijft bestaan. Wij zijn haar dankbaar voor het vele werk dat ze jarenlang voor onze Stichting heeft gedaan en wensen haar alle goeds toe in haar geboorte land. We zullen zeker nog van haar horen.

Wolverdiende rust

Zoals reeds werd aangegeven is zuster Smits teruggekeerd uit Brazilië waar ze ca 45 jaar werkzaam was. Ook haar willen wij bijzonder danken voor het werk wat zij voor onze stichting als contactpersoon heeft gedaan. Intussen verblijft zij in een rusthuis in ons land en maakt het goed.



Nieuwe bestuursleden

Intussen zijn onze aspirant (nieuwe) bestuursleden bezig zich in te werken in de werkzaamheden van de stichting. In ons eindverslag over 2012 zullen wij ze graag aan u voorstellen. Wij danken u opnieuw voor uw steun en betrokkenheid bij het werk van onze stichting en wensen u graag een heel goede (na) zomer toe.

Namens het bestuur

A.E. (Noud) van Agt.
secretaris