



Stichting
**Salvatoriaanse
Gezinsadoptie**

Opgericht in 1980 - ANBI erkend

Salvatoriaanse Gezinsadoptie
Dr. Berlagelaan 34
5622 HD Eindhoven
Telefoon: 040-244 68 54
info@gezinsadoptie.nl
www.gezinsadoptie.nl
Rabobank: 18 82 53 548
Giro: 444 87 69
KvK: 41 08 84 22

Halfjaarbericht 2013

Eindhoven Augustus 2013

Hartelijk dank!

Dit halfjaar verslag wil ik graag beginnen met een dankwoord. Niet alleen een dankwoord zoals altijd voor alle goeds wat u aan de geadopteerde gezinnen via ons steeds aanreikt, maar een speciaal DANKJEWEL aan iedereen die mij op 8 februari een geweldige mooie en niet te vergeten verrassing bezorgde. Een geweldig mooie geste van de mensen in de stichting om mij heen.

Niet minder dan ongeveer 150 wenskaarten en mailtjes mocht ik ontvangen met vaak een speciaal woord van mooie en goede wensen en een woord van be- moediging om het zo mogelijk nog een tijdje vol te houden. Dat laatste ben ik ook zeker van plan en ik hoop dat mij deze mogelijkheid zal worden gegeven, maar we hebben het leven niet zelf in de hand. Ik ben enorm dankbaar en blij dat het mij gegeven is dat ik op mijn 85 ste nog mee mag werken en dat dit kan dankzij uw geweldige steun.

Dank aan u allemaal voor uw vertrouwen en fijne hulp. Het gaf mij een gevoel van waardering en dat heeft mij goed gedaan.



Noud van Agt tussen zijn ontvangen kaarten



Wanneer ik de fotos bezie die ons begin van dit jaar zijn toegestuurd, deze keer uit Mozambique, dan doet het mij goed dat ik mee mag werken aan een beetje

ondersteuning voor mensen die in hun chaotische situatie nauwelijks weten hoe verder te leven.

Ik hoef het u eigenlijk niet te zeggen, iedereen die om zich heen kijkt ziet de verwildering om zich heen, hier in ons land, maar in nog grotere mate in landen waar wetmatigheid en corruptie volop tiert. Waar is de verantwoordelijkheid gebleven van de leiders van de volken.

Twee duizend jaar geleden is geschreven dat een redelijke verdeling van bezit onze opdracht is en wat is er op veel plaatsen van terecht gekomen?

Contactpersonen

Bij de start van onze Stichting in 1980 hebben we kans gezien om van een dertigtal contactpersonen in verschillende landen adoptie gezinnen te ontvangen en onze werkzaamheden te beginnen. Nog steeds zijn enige contactpersonen actief die het werk voor de Stichting vanaf het begin verzorgen. Zij doen dit al ruim dertig jaar, we zijn er bijzonder blij mee. Enkelen hebben vanwege de leeftijd voorzieningen getroffen in de vorm van assistentie. Dit in het geval dat het moeilijk wordt om het werk zelf te verrichten. Ook zijn er in de loop van 33 jaar enkele contacten gestopt veelal wegens leeftijd, terwijl in andere landen nieuwe contacten zijn opgestart.

In het afgelopen jaar hebben we via de Ethiopische leefgemeenschap in Nederland contacten kunnen leggen met Ethiopie terwijl eind 2012 contacten zijn gelegd met Zuid-Afrika.

Een aantal donateurs hebben een brief ontvangen van onze gezinssecretaresse mevrouw Jeanne van de Hurk met het vriendelijke verzoek van gezin te wisselen. Inmiddels zijn de eerste families uit Zuid-Afrika opgenomen en is ook deze wisseling geregeld. Hun werkzaamheden in de sloppenwijken zijn enorm groot,

gebroken gezinnen, veel alleenstaande moeders en weeskinderen etc.

Met grote vastberadenheid wordt er gewerkt en wij dragen met adopties een steentje bij in de hulp voor de meest arme gezinnen.

De familie Alkema wordt gesteund door een thuiswerkgroep die zorgen voor ondersteuning van hun activiteiten en hun verblijf ter plaatse.



Dhr. en Mevr. Alkema

Ontmoeting met Broeder Marcos

Broeder Marcos uit Mozambique bracht op 22 juni j.l. een bezoek aan Eindhoven en had een ontmoeting met de donateurs van de gezinnen die ondersteund worden.

Broeder Marcos bracht eerst de liefde over van de mensen uit Mozambique die geholpen zijn, hij noemt het pure, echte liefde. De mensen zijn dankbaar voor alle hulp die ze gekregen hebben. Broeder Marcus vertelde over zijn werk, hij kwam 33 jaar geleden naar Mozambique op het platteland in een hutje zonder water, stroom, zonder bed met alleen zijn koffer.

Broeder Marcos benadrukte de belangrijkheid van onderwijs voor kinderen en volwassenen. In grote delen in het land is de ontwikkeling van mensen uiterst primitief. Zonder onderricht is er voor de mensen geen toekomst. Inmiddels functioneren er 6 scholen met rond de 3000 leerlingen, jong en oud.

Er is een project waarbij Broeder Marcos 8 naaimachines gekregen heeft, een lerares geeft naailes aan de mannen die leren de naaimachines te bedienen en voor



het beroep worden opgeleid. Broeder Marcos probeert opdrachten te krijgen voor naaiwerk, zoals het naaien van schooluniformen. In Mozambique zitten de mannen achter de naaimachine en de vrouwen werken op het land. De vrouwen werken hard, eerst in de ochtend water halen, de kinderen verzorgen dan de hele dag op het land werken en dan weer het eten maken. De mannen proberen werk te vinden, er is weinig ondersteuning van de regering. Af en toe komt er wat begeleiding van een zaadproject en kennisverspreiding van de grond.

Broeder Marcos heeft contact met de sponsorgezinnen, hij ziet toe dat de kinderen naar school gaan. Het is belangrijk voor kinderen om naar school te gaan en een opleiding te krijgen om een beroep uit te oefenen waarmee ze voor zichzelf, hun gezin en ouders kunnen zorgen. Het geld voor de gezinnen wordt per maand niet in één keer gegeven, anders is het na 2 weken al weer op. Broeder Marcos probeert de mensen te leren omgaan met geld.

Hij had ook fotoboeken bij zich over het land en foto's van de gezinnen. Het was een inspirerende en gezellige ontmoeting.

Bezoek uit Brazilië



Zuster Redepta Bogers

Het bezoek uit Brazilië eind mei betrof zuster Redepta Bogers. Na ruim zeven jaar niet meer op verlof te zijn geweest heeft zij een kort bezoek gebracht aan haar geboorteland, waar zij haar medezusters en familieleden heeft kunnen ontmoeten en een aantal persoonlijke zaken heeft kunnen afwikkelen.

Wij hebben kans gezien haar even een bezoek te brengen en hebben de adoptiegezinnen met haar doorgenomen.

Gezien haar leeftijd van 81 jaar hebben

we in goed overleg besloten geen nieuwe adoptiegezinnen uit haar gebied meer op te nemen. We hebben een fijn en goed contact met haar gehad en ze ons gevraagd heeft u hartelijk te groeten.

Zuster Redempta is ruim 40 jaar in Brazilië werkzaam, nadat zij voor die tijd nog ongeveer 10 jaar in Congo haar diensten heeft verricht tussen arme bevolkingsgroepen.

Haar hart ligt echter in Brazilië. Inmiddels is zij weer terug gekeerd naar haar tweede vaderland om de werkzaamheden verder op zich te nemen.

Naast haar gezinsadoptie activiteiten is de zuster zeer actief in het bouwen van klaslokalen voor de verschillende leeftijdsgroepen en het opleiden van leerkrachten voor de toekomst.

Wij wensen haar alle goeds toe en de energie om nog een aantal jaren haar prachtige werk voort te kunnen zetten.

Adoptie in Zuid-Afrika

Rond de jaarwisseling hebben we kennis gemaakt met de familie Alkema die al een aantal jaren werkzaam zijn in Zuid Afrika.

Ze zijn werkzaam in het plaatsje Knysna dat ongeveer 500 km van Kaapstad ligt waar ze tussen de zwarte bevolking hulp aanreiken.

De hulp wordt in hoofdzaak door een thuisfront-

werkgroep uit ons land aangereikt en bestaat naast evangelisatie werk uit algemene hulpverlening waaronder kinderopvang en jeugdwerk. De mensen zijn er vreselijk arm, er is aan alles gebrek.



Er zijn nauwelijks industrieële activiteiten, er is veel werkloosheid er zijn veel gebroken gezinnen en zieke mensen met aids etc.

Ook huisvesting, sanitaire en de algemene voorzieningen zijn slecht.

Na uitgebreide contacten hebben we besloten hen de helpende hand te reiken en met gezinsadoptie te starten.

We zijn blij dat ze als contactpersonen voor de Stichting willen optreden en de zorg voor begeleiding van de gezinnen op zich willen nemen. Inmiddels zijn de eerste families aan ons voorgedragen.

Periodieke schenkingen

Het is intussen algemeen bekend dat er in ons land mogelijkheden zijn om periodieke schenkingen te doen aan stichtingen en andere instellingen die het z.g. ANBI keurmerk bezitten.

Ook onze stichting heeft dit ANBI kenmerk en wij prijzen ons gelukkig dat wij donateurs hebben die van deze gelegenheid gebruik maken om ons te steunen.



Zoals bekend kunnen bedragen (zowel groot als klein) die door een periodieke schenking worden geschonken, in mindering worden gebracht bij de aangifte van uw belasting opgave, terwijl gewone giften slechts beperkt aftrekbaar zijn. Sinds kort is bekend geworden dat er vanaf 1 Januari 2014 geen notariële akte meer nodig is voor het doen van een periodieke schenking zoals hierboven vermeld, terwijl dat nu nog wel het geval is bij uw aangifte.

Wanneer u voornemens bent om nog dit jaar een periodieke schenking te doen dan raden wij u aan even contact met ons op te nemen, wij willen u graag daar over informeren.

In ons jaarverslag over 2013 dat we in januari a.s. hopen uit te brengen zullen we

nader op deze mogelijkheid ingaan, mede gezien het feit dat er dan geen notariële akte meer nodig is.

Aktie- actie- actie....

In verband met het aantreden van nieuwe bestuursleden begin van dit jaar hebben wij onze folders en posters wat aangepast. U kunt ons, en daar mee de aan ons nieuw voorgedragen gezinnen voor hulpverlening zeer helpen, door een of meer donateurs aan te werven. Wellicht ziet u kans om in familiekring, vrienden of kennissen een folder aan te reiken en hen te interesseren voor ons werk. Wij reiken u graag wat nieuwe folders aan, een telefoontje naar mevr. Jeanne van den Hurk is voldoende, telefoon 040- 2449559.

Mailadres: administratie@gezinsadoptie.nl

Diverse hulp.

1. In de Filippijnen hebben we via mevrouw van de Ven hulp kunnen aanreiken ten behoeve van slumpkinderen die geen onderwijs ontvingen. Een groepje vrijwilligers zijn bezig deze kinderen te helpen om zich te ontplooiën.
2. In Kenia zijn door paters Passionisten straatkinderen bijeen gebracht om hen werkervaring bij te brengen op het gebied van tuinbouw activiteiten. Wij hebben hen geholpen met een startbedrag.
3. Teneinde gehandicapte kinderen van arme families op te vangen en te verzorgen hebben we geholpen met het opstarten van een hulpgroepje in India.
4. De hulp aan een 16-tal kleine schooltjes in een berggebied in de Filippijnen is voortgezet. Kinderen ontvangen na hun schoolles wat eten zodat ze gesterkt naar huis kunnen gaan. Sommige kinderen hebben nauwelijks ontbeten voor ze naar school komen.
5. Aan broeder Marcos is een bedrag verstrekt van € 1000,- bij zijn vertrek naar Mozambique ten behoeve van hulp bij overstromingen in zijn gebied.
6. Uit Ethiopië ontvingen we een verzoek voor steun aan een waterproject voor een aantal dorpen. In samenwerking met een stichting uit Groningen zullen we proberen om dit project te ondersteunen.

Bovenstaande hulp kan worden verstrekt uit de z.g. projectpot van de stichting die wordt gevuld met giften, legaten en of schenkingen en ontvangsten van giften bij familiefeestjes etc. Wij zijn dankbaar voor elk bedrag, klein of groot wat ons wordt aangereikt.

Graag zeggen wij u dank voor alle hulp. Wensen u nog goede zomerse dagen toe en verblijven met vriendelijke groet, namens het bestuur,

A.E.(Noud) van Agt,
secretaris.

