



Stichting
**Salvatoriaanse
Gezinsadoptie**

Opgericht in 1980 - ANBI erkend

Salvatoriaanse Gezinsadoptie
Dr. Berlagelaan 34
5622 HD Eindhoven
Telefoon: 040-244 68 54

info@gezinsadoptie.nl
www.gezinsadoptie.nl

NL41 INGB 0004 4487 69
NL18 RABO 0188 2535 48
KvK: 41 08 84 22

Jaarverslag 2014

Eindhoven januari 2015

Vrijwel zeker hebt u van onze gezinssecretaresse mevrouw Jeanne van den Hurk een berichtje gehad over uw geadopteerde gezin(en) en hebben zij en de familie(s) u al alle goeds toegewenst voor de Kerstdagen en voor het nieuwe jaar. Graag wil ik mij daar, mede namens het bestuur bij aansluiten en u danken voor de steun die wij van u mochten ontvangen. Met een gerust hart kunnen we zeggen dat ook het tweede deel van 2014 goed is verlopen. We hebben kans gezien enkele kleinschalige projectjes te steunen dankzij enkele mooie giften/ schenkingen/ legaten. In totaal zijn er een 17-tal nieuwe (grote en kleine) schenkingsovereenkomsten gesloten die, zoals intussen algemeen bekend is, geheel aftrekbaar zijn bij uw belastingopgave. Deze bijzondere manier van schenken blijft voorlopig bestaan. Indien u ook in het nieuwe jaar een schenkingsovereenkomst overweegt, bieden wij u graag de helpende hand, er zijn geen notariskosten aan verbonden.



Mensenrecht

In een folder las ik onlangs dat het recht op voedsel niet gaat om liefdadigheid.

Het is een mensenrecht. Het beschermt het recht van alle mensen om in waardigheid te leven. Wij geloven dit en het staat wel vast dat de hulp aan kansarme gezinnen en ouderen, vooral in landen waar geen pensioenen bestaan, effectief is. Daarnaast is het voor ons als christenen een normaal begrip en opdracht om mensen te ondersteunen die buiten eigen schuld in slechte omstandigheden moeten leven.

Bezoek uit Guatemala en Colombia

In ons halfjaarverslag werd aangegeven dat onze contactpersonen uit Guatemala en Colombia dit jaar op verlof zouden komen en zich zouden melden in Eindhoven om samen met hun donateurs een bijeenkomst te beleggen. Deze samenkomst is gehouden op 5 juli. Beide zusters vertelden over hun activiteiten/ werkzaamheden, de situaties van de families en de leefsituatie in die landen. Kort samengevat durven wij te zeggen dat de chaos in die landen vrijwel





Zuster Beliën en Zuster van Mechelen

ongekend is. Er is nauwelijks sprake van een rechtsstaat, de drugsbendes zijn op veel plaatsen heer en meester terwijl veel gezinnen in grote armoede verkeren. Gewone mensen worden door bendes thuis bezocht en onder druk gezet om hun bezittingen af te staan. Zuster van Mechelen is werkzaam in de medische zorg en leidt mensen op ten behoeve van deze zorg terwijl ze daarnaast de geadopteerde gezinnen begeleid. Zuster Beliën is allround actief op sociaal terrein onder een 70-

tal families. Wij werden verrast met haar bericht dat ze door haar congregatie gevraagd is om naar Cuba te verhuizen. Mede gezien het feit dat ze bijna 20 jaar in Venezuela en 10 jaar in Colombia werkzaam is geweest en ze boven de zeventig jaar is, is dat geen kleine opgave. Hoewel wij meerdere keren gevraagd hebben te zorgen voor een vervangster die het werk zou kunnen overnemen wanneer dit nodig mocht zijn, kon dat helaas niet worden gerealiseerd. Wij betreuren dit zeer omdat daardoor de hulp aan de families in Colombia plotseling stop moest worden gezet. Dankzij de bijzonder sympathieke medewerking van de betreffende donateurs is er een oplossing gevonden. De aangemelde families bij de stichting die al enige tijd op de wachtlijst stonden zijn door deze stap nu geholpen. Graag zeggen wij deze donateurs dank voor hun spontane medewerking. Zuster Beliën heeft te kennen gegeven geen kans te zien om adoptie op te starten in Cuba. Het christendom is na de tweede wereldoorlog door het bewind van Fidel Castro zwaar onderdrukt zodat haar een zware opdracht te wachten staat. Nu Castro zelf het wat rustig aan doet en zijn broer wat milder is, is het de bedoeling dat het onderdrukte gelovige volk weer wat moed wordt ingesproken. In dit opzicht gezien is de verplaatsing wel te accepteren.

Bijeenkomst Brazilië

Op zaterdag 29 november is een bijeenkomst belegd met de donateurs van voorheen Zr. Smits uit Brazilië. Mevrouw Hanny Vieira Limbeek die al enkele jaren het werk van zuster Smits heeft overgenomen was aanwezig om haar verhaal over dit zuid Amerikaanse land te vertellen.



(zie bladzijde 3)

Samenvatting Ontmoeting met Hanny uit Brazilië.

Hanny, kleuterleidster, ging 30 jaar geleden met een vriendin naar Brazilië om zuster Smits te bezoeken die daar werkte onder de arme mensen. Hanny was zo onder indruk van alles wat zij daar meemaakte dat zij, toen ze terug kwam in Nederland, Portugees ging leren. Zr. Smits nodigde haar uit om bij haar te komen werken in Brazilië, en daar is zij gebleven tot aan de dag van vandaag. Zr. Smits heeft scholen opgericht, begeleidde leerlingen en zorgde voor de gezinnen van de gezinsadoptie. Hanny heeft deze taken overgenomen, ze werkt op de school en voor de gezinnen. Hanny kent de gezinnen allemaal



Mevr. Hanny Vieira Limbeek

persoonlijk, ze heeft 80 gezinnen van de Salvatoriaanse Gezinsadoptie en 60 gezinnen van een andere organisatie. Hanny biedt een luisterend oor aan de mensen, ze komen praten over hun problemen, hebben moeite om de regels van de instanties te begrijpen. Hanny helpt hen hiermee. De mensen zijn echt arm, er is bijna geen werk.

Onderwijs voor de kinderen is erg belangrijk. Hanny vertelt over de gezinnen, de mensen zijn niet zo begaan met elkaar zoals in Nederland. Ze gunnen elkaar niets. Elk gezin wat opgenomen wordt in de gezinsadoptie, heeft een beetje toekomst. Hanny ondersteunt deze gezinnen.

Wat de medische zorg betreft, de kennis van de artsen is goed, maar wanneer je geen geld hebt, dan heb je geen medicijnen. Hanny geeft moed, ze geeft kleding en stimuleert om de kinderen naar school te laten gaan, kortom een volle taak.

Aan het eind van haar verhaal, waren er vragen van de donateurs over de gezinnen die zij ondersteunen. Hanny kent de gezinnen persoonlijk en kon daardoor de vragen goed beantwoorden.

Het was een leerzame en inspirerende ontmoeting, deze ochtend.

Bezoek aan Brazilië

Aansluitend hierop en zoals in het vorige verslag werd vermeld heeft mevrouw Jeanne van den Hurk met een vriendin in september een bezoek gebracht aan Brazilië waar ze door Hanny Vieira Limbeek werd ontvangen en begeleid.

Hierbij treft u haar verslag aan. Het was een bijzondere reis naar het warme noord-oost Brazilië.



In het vorig verslag heeft u gelezen dat ik naar Brazilië zou gaan. De administratie van de gezinnen doe ik 12 jaar en het was voor mij een wens om een van de arme landen, waar we gezinnen steunen, eens te bezoeken.



'n Vriendin van mij is meegegaan, natuurlijk beiden op eigen kosten.

Na een reis van bijna 24 uur kwamen we in het dorp Pão de Açúcar waar we onze contactpersoon Hanny Vieira Limbeek ontmoette, zij heeft ons deze week begeleid en was tevens onze tolk.

Verschillende gezinnen hebben we bezocht en gezien hoe arm de mensen zijn en hoe hard uw hulp nodig is, bijvoorbeeld 'n gezin waar de man van was overleden krijgt 'n klein bedrag per maand van de staat, daar moet het gezin van leven, wat een geluk dat daar een donateur bij hoort!!



Dorpsstraatje waar enkele adoptiegezinnen wonen



Vervoer van mensen hier in het binnenland erg comfortabel is het niet.

De werkeloosheid is groot in het dorp er is geen enkele industrie en dus geen werk.

Dikwijls zijn we omarmt en bedankt voor de hulp die ze krijgen zodat het leven iets makkelijker is geworden. Veel mensen hebben we ook blij kunnen maken met kleding enz. en daarbij hebben we een cheque van 3500 € kunnen overhandigen, gesponsord door vrienden en bekenden, om kinderen naar school te kunnen laten gaan, want dat is belangrijk voor hun toekomst.

Ik ben blij dat ik nu van dichtbij heb mogen zien hoe nodig het is dat armen families gesteund worden.

Aan alle donateurs in welk land u dan ook steunt, zeg ik **DANK U WEL**

*Jeanne van den Hurk,
Administratie Gezinnen*

*Overhandiging van de Cheque aan
Mevr. Hanny Vieira Limbeek*



Kleinschalige Projectjes

Zoals reeds gezegd hebben we ook in het tweede half jaar kans gezien om een paar kleinschalige projectjes te ondersteunen. In de Filipijnen hebben we steun gegeven ten behoeve van ouderen. Alleen voor welgestelde Filopinos zijn er beperkte pensioen regelingen in dit land. Voor de meeste mensen zijn er geen ouderdomsvoorzieningen zodat de armoede groot is onder ouderen. Bekend is het feit dat jongeren naar de grote steden trekken en



*Oma met 4 kleinkinderen, vader en moeder zijn overleden.
Kinderen kunnen nu in 2015 voor het eerst naar school*

de oudjes alleen achter blijven. Getracht wordt voor deze mensen een activiteit op te zetten zodat ze zelf wat kunnen ondernemen om in hun eerste nood te voorzien. Op een andere plaats hebben we dankzij een mooie gift hulp kunnen bieden aan blinde- slechtziende en dove kinderen. Naast verzorging wordt ook aandacht besteed aan onderwijs en algemene hulpverlening zoals medische hulpmiddelen en middelen voor verplaatsing. In India hebben we een bijdrage geleverd aan gehandicapte kinderen zodat een betere verzorging te verwachten is. Vanuit Kenia zijn een tweetal ondersteuning verstrekt voor onderwijs mogelijkheden. Op veel plaatsen is het onderwijs op een laag niveau wat deels te wijten is aan beperkte voorzieningen en hulpmiddelen. Ook Kenia is een zorgenland. Door het ontvangen van enkele kerstgiften hebben we in Zuid Afrika,



Mozambique en Pakistan hulp aangereikt voor schooluniformen en schrijfmateriaal.

Het is steeds de bedoeling geweest van de stichting om een beperkt aantal adoptie gezinnen bij een contactpersoon onder te brengen. Onze contactpersonen doen het werk voor de stichting op basis van vrijwilligheid naast hun activiteiten

die ze in opdracht van hun congregatie verrichten.

Het voornemen bestaat om in 2015 een bijeenkomst te beleggen met donateurs die in India een of meerdere gezinnen steunen.

Mevrouw Fanny Lopez is op 3 januari voor 4 weken naar India vertrokken en gaat daar een aantal gezinnen bezoeken. Wij zullen de donateurs van India tijdig bericht zenden over een bijeenkomst. Hebt u ook belangstelling, laat het ons weten.

De plannen om in Nigeria nieuwe adopties op te starten zijn niet goed verlopen en gaan vooralsnog niet door.

In 2014 is er een bedrag van **€214.868,79** aan adoptie geld overgemaakt, terwijl er aan project steun **€45.479,64** is besteedt. Totaal dus **€260.348,43**
(Zie onderstaande tabel voor overmakingen per land)

Bolivia	€ 8.000,00	Guatamala	€ 1.524,20	Nieuw Guinea.	€ 1.500,00
Brazilië	28.119,45	Haiti	3.872,63	Pakistan	2.400,00
Chili	240,00	India	62.122,44	Filipijnen	28.695,50
Colombia	7.091,42	Indonesie	15.373,64	Rwanda	13.419,11
Congo	12.999,70	Kameroen	500,00	Venezuela	13.001,16
Ethiopië	16.023,42	Kenia	8.955,00	Zuid Afrika	7.599,73
Ghana	7.029,32	Mozambique	21.881,71		

Ook dit jaar kunnen we terug zien op een geslaagd jaar. Dankzij uw goede hulp zijn er weer een aantal mensen geholpen in hun moeilijke bestaan. Naast voeding, wat medische hulp is er ook steun gegeven aan onderwijs. Vooral in onze tijd van enorme ontwikkelingen is onderwijs zeer belangrijk. Ook in ontwikkelingslanden staat de tijd niet stil.

Uit de verstrekte gegevens van het centraal Bureau Fondsenwerving is ons onkosten plaatje minder dan 1%, wat zeer laag is. Wij hebben nauwelijks bureau- of kantoorkosten, jammer dat porto en bankkosten steeds hoger worden. U kunt ons helpen onkosten te besparen door uw mailadres aan ons door te geven, ons mailadres is:
administratie@gezinsadoptie.nl



Graag danken wij u voor uw prachtige hulp en wensen u een gezond en goed 2015 toe.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

A.E. (Noud) van Agt.