



Stichting
**Salvatoriaanse
Gezinsadoptie**

Opgericht in 1980 - ANBI erkend

Salvatoriaanse Gezinsadoptie
Limousinlaan 11
5627 KH Eindhoven
Telefoon: 06 174 893 28

administratie@gezinsadoptie.nl
www.gezinsadoptie.nl

NL41 INGB 0004 4487 69
NL18 RABO 0188 2535 48

Halfjaarverslag 2020

Beste donateurs en vrienden,

Ons land en de wereld zijn volledig in de ban van het Corona virus. Uiteraard hopen wij dat u en uw naasten in goede gezondheid (blijven) verkeren. In dit halfjaarverslag proberen wij in het kort een indruk te geven van wat zich in een aantal van de door ons ondersteunde landen afspeelt. Daarnaast proberen wij u zo goed mogelijk van informatie te voorzien met betrekking tot het reilen en zeilen bij de stichting zelf.



Bestuur

Zoals wellicht bekend, bestaat de stichting dit jaar al 40 jaar. Het is geweldig om mee te maken dat er een grote schare aan trouwe (en soms ook nieuwe) donateurs zijn, die zich realiseren dat er mensen op de wereld zijn die hun hulp hard nodig hebben. Eerder dit jaar was er het idee om even stil te staan bij het 40 jarig bestaan, maar u zult begrijpen dat de prioriteiten van het bestuur plotsklaps heel ergens anders liggen. Het Corona virus heeft in de afgelopen maanden wild om zich heen gegrepen. Zeker in de landen die door ons worden ondersteund, u leest hierover verderop meer. Kortom: eventuele activiteiten rondom het 40 jarig bestaan van de stichting zijn vooral nog in de ijskast gezet. De mensen die hebben meegedacht en gewerkt worden uiteraard zeer bedankt voor hun bijdrage. Aanhakend op de mededeling dat er langjarige donateurs zijn van de stichting (zeer dank daarvoor!), willen wij donateurs in overweging geven hun bijdrage iets te verhogen. Bijdragen aan de gezinnen worden veelal niet verhoogd en feitelijk betekent dit de gezinnen elk jaar iets minder kunnen kopen voor het geld. Het leven wordt ook in de arme landen elk jaar (veel) duurder. Het bestuur realiseert zich dat salarissen of pensioenen in Nederland vaak ook niet worden verhoogd maar heeft toch gemeend dit punt aan te moeten kaarten. U kunt hierbij ook denken aan het aangaan van een schenkingsovereenkomst waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Indien u vragen heeft of uw bijdrage gewoon iets wilt verhogen, dan horen wij dat graag van u.

Covid-19 actie

De toestand bij de gezinnen in de landen die via de Salvatoriaanse Gezinsadoptie uw steun ontvangen is niet best. Wij hebben daar veel berichten over ontvangen. In sommige landen mogen mensen hun huis/hutje helemaal niet uit, in andere landen mag dat alleen met een mondkapje. Mensen die een baantje hebben en gedwongen binnen moeten blijven, verdienen dan dus ook niets en het inkomen valt volledig weg. Ook voedsel is in veel landen schaars geworden. De verschillen tussen arme en rijke mensen worden door een pandemie, zoals wij die nu wereldwijd meemaken, nog eens extra benadrukt. Dat grote gezinnen in een hutje van tien tot vijftien vierkante meter weken door moeten brengen, is haast ondoenlijk. Helemaal als je niets te eten hebt... Om de problemen enigszins het hoofd te bieden, zijn wij in mei een actie gestart om extra geld bijeen te brengen ter ondersteuning van de families (of anderen die dringend hulp nodig hebben). Gelukkig is goed gereageerd op dit initiatief en hebben wij een mooi bedrag bij elkaar kunnen brengen. Het geld is kort daarna aan de diverse landen overgemaakt waarbij we alle contactpersonen hebben verzocht om het geld waar nodig in te zetten. Dat verschilt uiteraard per land en regio.

Onderstaand hebben wij enkele, uit de vele, berichten opgenomen die wij hebben ontvangen. U krijgt dan een beetje een indruk van de toestanden in de verre landen. Naast de extra hulp, hebben wij uiteraard ook de periodieke stortingen aan de families gedaan. Sommige berichten zijn al van twee maanden geleden en de situatie is inmiddels al weer wat veranderd.

Bericht uit Zuid-Afrika medio juni Wat geweldig dat jullie een actie hebben gehouden. Dit is voor ons gewoon een gebedsverhoring. We proberen ook al zelf om zoveel mogelijk te doen maar dit is fantastisch. We kunnen nu in Zuid-Afrika 100 mensen extra een voedselpakket geven en in Gambia 50 gezinnen. Wat zullen ze blij zijn, de nood is erg hoog. We zitten nog steeds in de lock-down. Afgelopen 1 juni zijn we naar level 3 gegaan maar in onze provincie nog niet. Er zijn nog teveel ernstige zieken. De eerste kinderen gaan nu naar school, 1 klas in de lagere school en 1 klas in de hogere school. Elke 14 dagen daarna weer 2 groepen dus het duurt nog wel even voordat ze allemaal weer naar school kunnen. De mensen lopen overal op straat te bedelen. De arme mensen zijn vaak dagloners dus al die tijd en nu nog geen geld. De misdaad neemt enorm toe. De mensen in de arme wijken trekken zich niets aan van de regels. We hebben dan wel over de 200 kinderen voor ontbijt en de ouderen kunnen we



Sinds begin augustus weer eten uitdelen.

Eén voor één naar binnen

dan niet meer bedienen. Als we in level 1 zijn mogen we dit weer gaan doen. Dan hebben ze in ieder geval één maaltijd per dag. Nogmaals heel hartelijk bedankt namens alle mensen die we kunnen gaan helpen met een pakket.

Bericht uit India begin juni Thank you very much for the mail and the extra initiative taken by you during this critical time of Covid-19. God will surely bless you and your work. In the last distribution in April 2020, I reminded the sponsored families to pray for you all to be away from Covid -19. One of the ladies replied with confidence and in clear voice "Nothing will happen to them". I was greatly touched by her reply. Along with my community and sponsored families, I am keeping well. We are quite safe and away from covid-19. Till May 15, 2020 Covid-19 had not entered in our Gumla District. But recently due to the arrival of our migrant workers the Covid -19 has entered here and now the number is 27 in the district, 828 in the State and 226,859 in the country.



Voedsel uitdelen

In the month of April I distributed the amount sent by you, some amount was transferred to their account and some 'Rashan [raw food]' 20 kg rice, 5kg dal [pulse], 5 kg potato, 1kg salt and 1litter mustered oil was given to them. Seeing the food distribution few other than the sponsored families too came and I couldn't refuse but gave them the lesser amount 5 kg rice, 1 kg pulse, 1 kg potato and 1 kg salt. Thanking and praying for you!

Bericht uit de Filipijnen begin juni Proficiat met jullie initiatief om in Nederland een actie te voeren, namelijk een oproep aan de sponsors voor toegevoegde financiële hulp. Fantastisch! Eveneens de edelmoedigheid en meeleven van de sponsors. De extra bijdrage helpt ons enorm. Claire zal dat rechtvaardig verdelen en er dan achteraf verslag van geven. Sedert 17 maart is het werk gestopt in de industriële beschutte werkplaats "Huis Zonder Trappen" voor de fysiek gehandicapten in Caïnta, Provincie Rizal. Geen werk betekent geen eten, want de arme Filipinos leven van dag tot dag !!! De versoepelingen betreffende het virus zijn welkom, maar toch nog met een zekere vrees en onzekerheid over de toekomst. We blijven aangespoord om onze verantwoordelijkheid, onze burgerzin en ons gezond verstand te blijven in acht nemen en handhaven.

Bericht uit Mozambique begin juli Vanuit Mozambique hierbij mijn informatie en niet alvorens mijn/onze dank uit te spreken voor de (extra) steun van de donateurs. We geven de steun aan de families die er het slechtst aan toe zijn door Covid-19. Hier is het erg onduidelijk hoe Covid-19 om zich heen grijpt, dit doordat er weinig mogelijkheden zijn voor wat betreft testen en medische verzorging. Wel zijn de laatste twee maanden veel meer mensen overleden, maar hier wordt steeds gezegd dat het komt door de malaria. Wel is het land nog in Lock-

down en zijn de restricties erg moeilijk op te volgen want een groot deel van de mensen verdienen hun geld op straat en ook de behuizing van de meeste mensen is vaak niet uitnodigend om binnen te blijven. Ook het openbaar vervoer kan een grote infectiehaard zijn want de vele volkswagenbusjes nemen nog steeds 9 tot 21 passagiers mee.

Bericht uit Bolivia Het lijkt wel of de wereld uit elkaar gevallen is en dat we omwille van de beperkte vrijheid die we hebben ver van elkaar af wonen. Goddank tot nu gaat alles nog rustig aan in onze dorpen. Ik weet niet of het is dat we allemaal heel voorzichtig zijn maar ook omdat er in de dorpen streng gewaakt wordt dat er niemand vreemd binnen kan.

Met de extra steun hebben we reeds drie maal een ronddeling gehouden van levensmiddelen, vooral voor de sukkelaren maar in het algemeen hebben we ook zeep en mondkapjes bezorgd aan de meeste mensen met mogelijke besmetting. De laatste bevoorrading ging weer naar de dorpen waar de catechisten zich verantwoordelijk stellen opdat alles eerlijk op zijn plaats komt.

U kunt wel lezen dat de reguliere bijdragen aan de families en de extra hulp die we hebben kunnen geven hard nodig is. Dank aan u allen!

In memoriam Rein Geboers

Op 23 maart dit jaar is Rein Geboers overleden. Rein verzorgde al ruim tien jaar de opmaak en productie van de jaarverslagen, folders, onderhoud aan de website, etc. Bovendien voorzag hij het bestuur met regelmaat van goede inzichten ten aanzien van het reilen en zeilen van de stichting. Hij deed dat alles met veel plezier en inzet. Kortom: Een fijn iemand om bij de club te hebben. Wij denken aan Rein terug als zijnde een blijmoedig mens. Als u het woord “blijmoedig” opzoekt, dan vindt u een goede omschrijving van Rein Geboers. Hij schreef zelf bij zijn afscheid: “Ik heb genoten van de kleine en de eenvoudige dingen in het leven. Ik wens jullie toe dat ook te kunnen”. Wij missen hem en wensen de familie ook de komende periode sterkte toe.



Tot slot

Mocht u vragen over dit verslag hebben, dan kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. Het heeft onze voorkeur om dit per email te doen via:

administratie@gezinsadoptie.nl, maar per post naar Limousinlaan 11, 5627KH Eindhoven of telefonisch op nummer 0617489328 kan uiteraard ook.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
Jan Schilt